

VIVAT JESUS!



Bid voor de zielerust van onze beminde
ZUSTER MATHILDE ELISABETH
(Juffrouw Colette Struyvelt)

Ere-Directrice van de Lag. Hoofdschool Ekkergerem-Gent
*geboren te Eine op 11 Februari 1884 en godvruchtig
in de Heer ontslapen in het klooster van O.L.V.-
Visitatie te St-Amandsberg, op 2 Maart 1953, in
het 42e jaar van haar heilige Professie, voorzien
van de HH. Rechten der stervenden.*

Een schone ziel, een edel hart is van ons heengegaan. Haar levenslente had zij de Heer geschonken in gulle vrijgevigheid, God ter ere en het kind ten bate. Ruim een halve eeuw mocht zij zich gans toegewijden aan het apostolaat van de opvoeding der jeugd.

De velen, die van haar joviale omvang en kostbare onderwinding mochten genieten, hebben haar hoog gewaardeerd en innig bemind.

Liefde, wilskracht en optimisme waren de hoofdkenmerken van haar karakter. Met een moederlijke glimlach ging zij naar het kind; met dezelfde blijmoedigheid nam zij alles aan, ook het sacrificie.

Ze kon sterken en steunen, waar zwakheid dreigde; ze kon opblikken naar God en hopen op schoner dagen, als de taak haar zwaar viel. Ze had ook van huize uit die deugden geërfd: "Willen is kunnen, kunnen is verwezenlijken".

Wat de kostschool Coupure en de Normaalschool haar te danken hebben, wat zij later, bij haar bestuur aan de bloeiende school te Ekkergerem heeft verwezenlijkt, is niet te overschatten. Vooruit wou ze aldoor, hoger, schoner, volmaakter; vooruit steeds met dezelfde geestdrift. Ze was en bleef de wijze leidster die, met een innemend begripen, haar oudleerlingen verder richten kon op de moeilijke levensweg.

Neen, wij vergeten U niet, goede en lieve Zuster Mathilde Elisabeth! Blijf bij God uw Geliefden bijstaan, en waak nog immer op de vele zielen die U werden toevertrouwd.

JEZUS, MARIA, JOZEF!