

Gelukkig die in den Heer sterven.

Hand. Apost.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

Marie-Thérèse STURNON

Weduwe van

Jan-Baptiste Wayenberg

geboren te Everbeek, den 1 Januari 1863 en er
overleden den 23 November 1946.

Versterkt door al de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was eene goede rechtvaardige en vreedzame vrouw,
wederhouden in hare woorden, recht in haar handel. Ie-
dereen achte haar en haar geheugenis zal blijven bij
allen die haar gekend hebben. Job. Eccl 45

De ouderdom is eene eerekroon voor dezen die op
weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Zalig de mensch die de kwellingen van dit leven ver-
duldig verdraagt: want na de beproevingen zal hij de
kroon des levens ontvangen. Jac. 1 12

Bemide kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten
verlaat mij niet op dit schrikkelijk uur des doods, bidt
voor mij en wij zullen elkander weerzien in den hemel
waar lijden en strijden onbekend zijn.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Druk, — Depessemier Everbeek.