

God heeft ze ons gegeven. God heeft ze ons ontnomen. de Naam des Heeren zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger Mevrouw

ELISA STURTEWAGEN

echtgenoot van Mijnheer

VICTOR HOEBEKE

geboren te Elst den 24 Mei 1866

en aldaar overleden den 24 Augustus 1931.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
zij was lid der confrerie van het H. Hert

Zij was een brave huisvrouw, een voorbeeldige echtgenoot en een bezorgde Moeder. De vrees des Heeren was in hare oogen de verstandigheid. - Bemind van God en van de menschen is hare gedachtenis in zegening
Eccles. XIV, 1

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.
H. Hieron.

Den weg des Heeren heb ik gevolgd zonder er van af te wijken, zijne geboden heb ik in mijnen boezem bewaard.
Jos. 23, 11.

Vaartwel beminde echtgenoot. teergeliefde kinderen en kleinkinderen; alles is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft. Blijft God getrouw en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde 7 j. 7 quad afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Bermhertige Jezus geef haar de eeuwige rust.

300 d. afl.

Drukkerij O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.