

Niets is zekerder dan de dood; niets zoo onzeker dan het uur.
H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

August Victor Emiliën Surdiacourt

echtgenoot van Mevrouw

Renilde Surdiacourt

geboren te Brasschaet, den 25 April 1864,
en overleden te Nederbrakel den 2 September 1930.

Deze haastige dood moet ons allen doen nadenken over het onzekere onzer levensdagen. Vol hoop beginnen wij den dag, en voor het avond is luidt de doods-klok over ons, en meldt einde en ver dat wij voor Gods rechterstoel verschenen zijn om rekenschap te geven over onzen levensloop.

Daarom is de mensch gelukkig en voorzichtig die binst zijn leven tracht te zijn zooals hij zou willen wezen, in het uur zijner dood. Nav, Christi

Wees dus altijd bereid, en leef alzoo, dat U de dood nooit onbereid vinde.

Maria is de opene deur des Hemels voor dezen dië hun betrouwen in haar stellen.

Duurbare Echtgenoot. lieve Zoon, troost U, de dood breektwel den draad mijns levens, maar niet de zoete banden der liefde. Bloedverwanten en vrienden bidt veel voor mijne zielerust, opdat ik barmhartigheid moge verwerven bij den oppersten Rechter.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.
300 d. afl

Mijn Jezus barmhartigheid
300 d. afl

Drukk. Vandendriessche-De Vleeschauwer