

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (100 d. afl.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

EMIEL SURDIACOURT

Echtgenoot van Mevrouw

PRUDENCE HAELTERMAN

geboren te Nederbrakel, den 30 November 1857 en
aldaar overleden den 5 October 1914.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

O God, Gij hebt als een storm weggenomen dien wij zoo zeer beminden, en die ons leven gelukkig maakte is verdwenen in eenen oogenblik zooals de wolk door den wind weggedreven. Job. XXX. 15.

Zijne goede inborst, zijne vriendelijke handelwijze maakten hem aangenaam en deden hem vele vrienden verwerven.

Hij stierf gerust, indachtig zijnde dat de dood niets anders is als de overgang van het tegenwoordig tot het eeuwig leven.

Teerbeminde Echtgenoot en Kinderen, lang wilde ik hier met u nog blijven; te vroeg ben ik aan uwe liefde en gij aan mijne vaderlijke zorgen onttrokken. Het is Gods wil, onderwerpen wij ons aan zijne schikkingen; Hij blijft ons Vader en de troost van weduwen en weezen.

In zijne goedheid en in uwe gebeden stel ik mijn betrouwen voor de eeuwige belooning en voor onze toekomstige vereeniging in den hemel. Daarom teergeliefde Kinderen blijft getrouw aan God en zijne Kerk; bemint elkander en blijft verkleefd aan uwe Moeder al de dagen van uw leven.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.