

Uitgeput van krachten stierf hij in een gezegenden ouderdom.

Gen. XXV

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**JAN-BAPTIST SURDIACOURT,**

weduwnaar van

**MEVROUW AMELIA NOERENS,**

geboren te Delftinge, den 2 Januari 1843 en er godvruchtig overleden, den 20 September 1940.  
Gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden

De gedachtenis van dezen braven man zal in zegening blijven, want hij stichtte door gansch zijn handel en wandel.

Als christen, stond hij sterk en onwankelbaar in zijn geloof, was stipt in 't kwijten van zijn plichten, vol eerbied voor God en Kerk. Als Echtgenoot en Vader was hij een voorbeeld van trouwe liefde en teedere bezorgdheid.

Om zijn rechtschapen gemoed, zijn vreedzaam en gedienschtig karakter was hij door iedereen geacht en bemind.

H. Bonav.

Duurbare Dochter, Zusters en Kleinkinderen, dank voor uw goede zorgen en genegenheid. Bidt voor mij. Blijft God getrouw en eens zien wij mal-kander voor eeuwig weder in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl.

---

Drukk. Van de Maele, Karmelietenstr., 40