

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist Surdiacourt

weduwnaar van Mevrouw

Maria Clementia Pieteraerents

geboren te Everbeke den 12 Januari 1853
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 7 Juli 1931
Voorzien der H.H. Sacramenten der stervenden

Hij was de vrome christen waarvan het H. Evangelie spreekt; liefderijk voor den evenmensch, onberispelijk in zijn gedrag, rechtvaardig in zijnen handel, zorgvuldig in het kwijten zijner plichten. Voorbeeld van geloof en godsvrucht, werd hij algemeen geacht en bemind: hij was eenvoudig en oprecht van hart, vreesde God en week af van het kwaad. De vromen zijn in hunne hoop en in hunne werken gerust. Ook doen zij aanstonds open als de Heer klopt omdat zij met blijdschap hunnen eeuwigen Rechter afwachten; en bij het naderen van het afscheidsuur, verheugen zij zich over de glorie Zijner belooning.

Mijne welbeminte kinderen, mijne kroon en de vreugde mijns harten, gij weet hoe ik in uw midden geleefd heb; blijft getrouw aan den Heer. Denkt aan hetgeen ik heb geleden en vergeet nooit de lessen van uw vader, weest de zorg indachtig die ik U heb toegedragen en staakt uw droefheid, want ik verlaat eene aarde van ellende voor het rijk van vrede. Wat gij van mij geleerd hebt, beoefent dit en de God van vrede zal met u zijn. Vaarwel duurzame kinderen, vergeet mij nooit in uwe gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

Druk. Wed. O. Surdiacourt Nederbrakel.