

Zij stierf in eenen goeden ouderdom, wel bewaard  
en vol van dagen.

Gen. XXV. 8.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

**Johanna-Catharina Surdiacourt**

weduwe van Mijnheer

**JAN-BAPTIST VANDER GEYNST**

geboren te Paricke, den 22 Juni 1845. en  
aldaar godvruchtig overleden den 27 Maart 1934.  
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was lid van de Confrerie der H. Barbara.

---

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtig-  
heid; hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner  
handen.

Want ik heb zijne wegen bewaard, en ik ben mijnen  
God niet ontrouw geweest. PS. XVII.

De waarde van eene brave en deugdzame huis-  
vrouw is verre boven de duurste edelgesteenten... Zij  
doet haren mond open voor de wijsheid, en zij zal  
zich verheugen in den laatsten dag. Prov. XXXI.

Mijne duurzame Kinderen en Kleinkinderen, ik ver-  
laat u om Bij vader te gaan. Aanhoort mijne laat-  
ste bede: vergeet mijne zuchten niet; denkt aan  
mijn lijden en aan mijne zorgen jegens u. Bidt voor  
mij en voor degene die mij zijn voorgegaan en een-  
maal zullen wij vereenigd zijn om niet meer te  
scheiden.

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van Herte, maak  
mijn hert gelijk aan het Uwe. 300 dag. afl.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.