

Uw wil, o Heer, geschiede op de aarde als in den  
Hemel: Matth.

**BID VOOR ✠ DE ZIEL**

van Mijnheer

**OSCAR SURDIACOURT**

echtgenoot van Mevrouw

**Margriet BLOMMAERT**

geboren te Nederbrakel den 12 Augustus 1888  
en godvruchtig overleden te Geeraardsbergen  
den 28 April 1930

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zijne dood heeft eene diepe wonde geslagen in ons hart. Noch de gebeden, noch al de hulpmiddelen der Wetenschap vermochten niet verlengenis van zijn leven te bekomen. Ondoorgrondbaar zijn Gods raadsbesluiten. Met kristene onderwerping doch met gebroken hart, zeggen wij: Heer uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

Waakt want gij weet niet op welk uur uw Heer zal komen. Betrouw dus niet, noch op jeugdige jaren, noch op lichaamskrachten, maar wees steeds bereid om voor Gods rechterstoel te verschijnen.

Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartig, rechtzinnig, vriendelijk en gediensig karakter maakten hem bij elkeen bemind.

H. Bonav.

Bemide echtgenote, ik hoopte nog vele jaren in liefde aan uwe zijde te mogen leven. God heeft het anders geschikt doch eenmaal zien wij malkander weder om nooit meer te scheiden. Draag zorg voor ons kindje, voed het op in de vrees des Heeren, opdat het eens onze kroon weze in den hemel!

Bemide moeder, broeders, zusters en bloedverwanten vaartwel, weest mij in uwe gebeden indachtig.

Mijn Jesus bermhertigheid. 300 d. afl.  
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in u. 300. d. afl.