

Heer, de schoonheid van uw huis had ik lief en de plaats
waar uw heerlijkheid woont.

† Bid voor de ziel †

van Mijnheer

MODEST SUYS

echtgenoot van Mevrouw

EMMA DELMOTTE

gedurende 25 jaar Koster en lid der verschillende
genootschappen der parochie van Ste-Maria-Lierde.

Vereerd met het eereteken van het Nationaal Komitee
en het Nijverheidsteeken van 2-de klas.

Geboren te Petegem, den 14 Februari 1880, en schielijk
overleden te Ste-Maria-Lierde, den 25 Januari 1937.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De betreurde overledene was een man die met nauw-
gezette stiptheid en voorbeeldigen ijver zijn verdienstvol
ambt vervulde. De dienst van Gods huis lag hem nauw
aan 't harte en zijn groote voldoening was door zang
en orgelspel de kerkelijke diensten luister bij te zetten.
Hij vergat zijn eigen om zijn krachten te wijden aan
het goede; daarom heeft de Heer hem niet onbereid
gevonden, alhoewel onverwachts ontruikt aan de liefde
der zijnen en aan zijn medeburgers.

Goede God, geheel mijn leven heb ik op Uw Barm-
hartigheid en Voorzienigheid gesteund, immer heb ik be-
trouwen gehad in Uw grenzeloze Goedheid; waarom
zou die hoop, dit betrouwen nu falen, daar ik weet dat
Ge toch alles in Uw ondoorgrondelijke Wijsheid be-
stuurt en schikt... weer met ditzelfde onwankelbaar ge-
loof buig ik het hoofd en gelaten spreek ik het "Fiat", uit.

Bemide echtgenoot, dierbare kinderen en kleinkind,
ik had gemeend nog eenige jaren bij u te kunnen blijven
om uwe wankelende voetstappen te ondersteunen; doch
de Heer heeft het anders geschikt: dat zijn H. Wil ge-
schiede! Vergeet mijne lessen en voorbeelden niet. Blijft
getrouw aan God en aan uw geloof; blijft eendrachtig
samen en bemint elkanter zooals ik u bemind heb. Toon
mij voortaan uw liefde door uw gebeden, in 't bijzonder
gij, mijn godgewijde dochter.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U!