

Uw wil geschiede op aarde als in den hemel.

† BID VOOR DE ZIEL
van Heer

ARTHUR-ELIE SWEERTVAEGHER

echtgenoot van Vrouw **BERTHA-MARIA VANVEUREN**

geboren te Watou den 9 Januari 1884
en godvruchtig overleden te Ieper den 1 September 1943.
na ontvangen te hebben de HH. Sacramenten der stervenden.

Toen over enkele maanden zijn zoon aan den huiselijken haard werd ontrukkt, om, voor onbepaalden tijd, in een ver en vreemd land, den weg der ballingschap op te gaan, hoorden we hem zeggen: "ik zal hem niet meer terugzien., Niemand, en voorzeker hij zelf niet, heeft in die woorden geloofd; want niemand kon vermoeden, dat de kwaal waaraan hij sedert korten tijd lijdende was, zoo spoedig die boomsterke man vellen zou. Toch is zijn eigen sombere voorspelling vervuld geworden.

" 't Is Gods wil! „ Met deze woorden trachtte de stervende zijn weenende vrouw moed in te spreken. In zulke voorbeeldige christelijke berusting heeft Arthur hier beneden afscheid genomen van zijn familie. Zeker het was van weerskanten met een gepijnigd hart: want de liefde in dit gezin was echt en diep; er heerschte vredig geluk en aanstekelijke blijdschap; zelfs de beproevingen, die door dezen onzaligen oorlogstijd, op dit huisgezin zwaar hebben gewogen en nog wegen, vermochten niet hen terneer te drukken of te verbitteren.

" 't Is Gods wil „ Vrouw en kinderen zullen dan ook troost halen daar waar ze immer kracht en vreugde hebben geput, namelijk in hun levendig geloof; en vooral in de gedachte dat hij nog leeft, en door de goede God loon voor zijn trouw gekweten taak zal ontvangen.

Beminde Echtgenoot, ik herhaal het nogmaals: " 't is Gods wil. „ Heb betrouwen op Gods Voorzienigheid. Uw kinderen zullen u helpen en ter zijde staan. Houd goeden moed. En tot weerziens.

Dierbare Kinderen, ik had u allen nog eens willen zien en spreken; maar het is niet mogelijk geweest. Luistert steeds naar de wijze lessen uwer goede moeder; weest meer haar troost dan haar bekommernis.

Bidt vurig voor mij; 't is 't eenigste dat mij bate doet.

Allerheiligste Hart van Jezus, ik schenk mij geheel aan U door Maria. (300 d. afl.)

Drukk. Alb. D'hont, Watou