

Bemind was hij van God en van de menschen ; zijn
aandenken blijft in zegen. Eccl. xiv, 1.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

LOUIS RICHARD TACK

geboren te Audenaerde, den 8 September 1857,
en er godvruchtig overleden, den 3 Oogst 1928,
versterkt door al de Hulpmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

Gelukkig zij die vlekkeloos den weg des levens
bewandelen, en de wet des Heeren zorgvuldig onder-
houden. Ps cxviii, 1.

Hetgeen de ouderdom eerbiedwaardig maakt, 't is
niet de lange duur van het leven, noch het getal
jaren ; maar de voorzichtigheid in den handel en de
reinheid van het leven. Sap. iv, 4-9.

Daar hij van kindsbeen af altijd den Heer gevreesd
had en al Zijne geboden onderhouden, stond hij tegen
God niet op, toen Hij hem deze zware beproeving
overzond : als ware christen, aanvaardde hij het pijn-
lijk kruis dat hem werd op de schouders gelegd ;
lastige dagen en schromelijke nachten bracht hij over,
en, gansch onderworpen aan Gods wil, bereidde hij
zich om teenemaal zuiver voor Gods oordeel te ver-
schijnen.

De deugdzame man, dien wij betreuren, was een van
die rare menschen die niet leven voor henzelfen, maar
voor het geluk van hunnen evenmensch. Hij was de
vader der weezen, aan wie hij schonk zijne beste zor-
gen, zijne krachten, zijn leven. Hij was de helper en
trooster der armen en noodlijdenden : hoevelen hebben
bij hem hulp en troost genoten, ten tijde van oorlog en
van gebrek. Ook heeft God hem, gelijk aan dezen die
de ongelukkigen bijstaan, de vrees der dood ontnomen.

Job, H. Vinc. a Paulo.

H. Hert van Jesus, op U stel ik mijn betrouwen.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. |300 d afl.
Bid de akten voor den overledene. 7 j. en 7 q. afl.

Audenaerde, Vandendriessche