

O Heilig Kruis, onder uwe schaduwe zal ik hopen  
en rusten.



Zalige Gedachtenis  
van  
**Sidonia-Ludovica TACK,**  
dochter van

Louis en van wijlen Eulalia Vander Beken,  
geboren te Cruyshautem, den 28 November 1882 en  
aldaar overleden den 5 September 1907.  
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

—•••••—  
Wat is toch het leven, dan eene aan een schakeling  
van kwelling en lijden? Ik heb ellendige maanden  
gehad en droevige nachten geteld. Waarom is mijne  
pijn langdurig geweest en waarom is mijne ziekte on-  
geneesbaar gebleven? Omdat gij, o Heer, gehandeld  
hebt volgens uwen wil. Tob v.

Zij aanvaardde gewillig al wat haar overkwam; zij  
bleef in vrede gedurende hare ziekelijkheden en be-  
hield de verdueligheid in den dag harer ellenden, tot  
op den tijd dien God had gesteld, om haar de eeuwige  
belooning te geven. Eccl. 11, 1.

Gij allen, dien ik heb lief gehad op aarde, behoudt  
in uw geheugen de gedachtenis mijner liefde en ver-  
geet mij niet in uwe gebeden. Eccl. 37,

Hoe gelukkig zijn deze, die u beminnen, o Maria,  
zij zullen niet vreezen in de uur der dood.

H. Bonav.

Barmhartige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust.  
7 jaren en 7 quad. aflaat.

R. I. P.

.....  
Drukk. C. Walters-Verzele, Cruyshautem.