

Geloofd zij Jesus Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Cyriel-Maria Taelman**

weduwnaar van

**Irma-Anna-Maria Hereman**

geboren te Lokeren den 3 Maart 1888,  
en aldaar godvruchtig overleden den 9 Juli 1928,  
voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De duurzame afgestorvene was een rechtschapen man, een overtuigde christen, innig verkleefd aan God en aan de H. Kerk.

De Heer heeft hem de beproevingen niet gespaard het verlies van zijne vrouw viel hem zeer hard ; hij alleen zou voortaan den last des huisgezins dragen ; zoolang hem eenige krachten overbleven werkte hij voor zijne kinderen en was hij, goede Vader, vol zorgdheid om ze in eer en deugd groot te brengen.

Helaas, eene pijnlijke ziekte overviel hem, geheel onderworpen aan Gods H. Wil, verdroeg hij ze zonder klagen, vol betrouwen op de Voorzienigheid die voor zijne kinderen zou zorgen.

Vaartwel, teergeliefde Kinderen, Broeders, Zusters en Familie, hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen. Bidt voor mij, en gij vooral mijne Kinderen die ik als weezen moet laten, blijft nauw met elkaar vereenigd en vergeet de lessen en voorbeelden niet van Vader en Moeder.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

Lijkdienst in de Kapel van het Godshuis Donderdag 12 Juli om 9 uur, De Vigilien 's morgens om 8 1/2 uur.

Lokeren, druk. Baeyens Broeder en Zusters.