

† BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Marie-Madeleine-Henriette-Stephanie TAE L M A N

Echtgenoot van

Mijnheer EDGARD PENNINCK,

geboren te Bevere den 20 Dec. 1910 en godvruchtig overleden
te Oudenaarde den 12 April 1938,

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van den Vrouwenbond van 't H. Hart.

Ik werd neergeslagen in den bloei der jaren gelijk het frische gras onder de brandende zonnestrallen. *Psalm 101.*

Waarom toch waren onze vurige gebeden alsook de kunst der geneesheeren onbekwaam haar het leven te redden? Omdat Gij, o Heer, haar waardig achtte opgenomen te worden in uw Rijk van glorie, zij die zoo liefdevol haar dierbare ouders had bijgestaan, die zoo trouw aan de zijde had gestaan van haar geliefden echtgenoot, en die in vreugde en lijden haar Goddelijken Meester zoo vurig had bemind.

Als een trouw kind van Maria is zij ons voorgegaan. Ook haar grenzeloos betrouwen in de Onbevleete Maagd, aan Wie ze zich in haar jeugd bij een Bedevaart naar Lourdes had toegewijd, gaf haar bij de eindbeproeving die kalme berusting in Gods wil, en onttrok aan die jeugdige moeder deze troostende bekentenis: «Wist ik niet dat vader en moeder en mijn geliefde echtgenoot om mijn heengaan erg zouden treuren... *sterven deed mij niets!*»

Geliefde vader en moeder, zwaar is voorzeker de slag die u treft, doch weest niet hopeloos; zoekt troost en sterkte bij den Heer, die slaan kan maar steeds ook zalft, en weet dat ik met ons geliefd zusterken Henriette u van hierbo en blijf beminnen en beschermen.

En gij, mijn beminde echtgenoot, die mij steeds zoo liefderijk en trouw ter zijde stondt, en met wie ik zoo gelukkig den levensweg opging, heb dank voor uw goedheid en offering; draag kloekmoedig het kruis dat de Heer u in deze Lijdensweek op de schouders drukt; eens zijn wij voor eeuwig in liefde vereenigd bij den Heer. Draag vooral zorg van het dierbaar dochtertje Madeleintje dat God ons schonk, spreek haar later veel van mij, en leer haar hare eerste kinderbede opzeggen ter gedachtenis van moeder die haar zoo vroeg verliet.

Dierbare familieleden en vrienden, blijf mij indachtig in uw godvruchtige gebeden, en gij, mijn neef, priester-missionaris, gedenk mij dagelijks aan het Altaar des Heeren.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)