

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied:
de naam des Heeren zij gezegend. Job I



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Theophiel TAE LMAN

echtgenoot van Mevrouw Mathilde De Poorter
geboren te Wortegem den 18 Juni 1862 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud. den 21 September 1940,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten

Onze dagen zijn als de schaduw op aarde, en wij
hebben hier geen vast verblijf. I Paral. 29, 15.

Alhoewel alles liet vermoeden dat deze werkzame
vader nog vele jaren aan de liefde zijner talrijke kin-
deren ging bewaard blijven, zijn de gruwelijke ge-
beurtenissen dezer laatste maanden, de gezondheid
van dezen sterken man komen ondermijnen. Moedig
nochtans en opgeruimd, gelijk altijd, wist hij de zware
beproeving te dragen tot het uiterste, toen hij onver-
wachts onder de zegening en de gebeden van den
priester uit ons midden werd weggerukt.

Wij vroegen U, o Heer, de verlenging zijner dagen
om nog vele jaren onze dankbaarheid te kunnen be-
toonen aan onzen goeden vader die toch zoo hard had
gewerkt en zijn leven lang zich zoo edelmoedig had
geofferd om ons allen gelukkig en welvarend te zien.
Ook zal zijn gedachtenis eeuwig voortleven in onze
genegen en dankbare kinderharten.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en klein-
kinderen, die ik allen zoo vurig beminde, weest toch
niet ontroostbaar om mijn onverwacht afscheid. Voor-
zeker hadde ik nog lang met u willen vereenigd leven
doch de Heer, de Meester over leven en dood, heeft
er anders over beschikt: onderwerpen wij ons aan
Zijn H. Wil. Troosten wij ons bij de gedachte dat wij
later allen zullen vereenigd leven in onverbreekbare
liefde en in onvergankelijk geluk. Wilt in afwachting
mijne ziel gedenken in uwe dagelijksche gebeden.

En gij, beminde bloedverwanten en vrienden, vaar-
wel en weest mij ook gedachtig in uw gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

7 j. en 7 q. afl.

Druk. L. Moerman-Blockeel, Bevere.