

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONIE TAILDEMAN

weduwe van Mijnheer

VICTOR VAN COPPENOLLE

geboren te Michelbeke, den 5 Juli 1860 en overleden
te St. Maria-Audenhove, den 8 November 1914.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der sterfenden

ZIJ WAS LID DER CONGREGATIE VAN DE CHRISTENE
HUISMOEDERS EN VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Hoe zoet is het te sterven, als men wel geleefd
heeft. H. AUG.

God heeft het tegenwoordig leven met ellenden
vervuld om ons de weerden van het toekomende te
doen kennen. H. EPHREM.

Zalig zijn deze die beproeving lijden; want na
de beproeving zullen zij de kroon des levens
ontvangen. JAC. I. 1. 2.

Die in lijden en sterven zich overgeeft aan den
wil Gods, ontslaapt in vrede. H. ALPH.

Beminde Kinderen, bedroeft u niet gelijk deze
die geene hoop hebben, wij zullen elkander eens
wederzien bij den Heer. Ondertuſſchen onderhoudt
de lessen van uwe moeder, gedraagt u als ware
christenen en blijft vereenigd door de banden der
liefde. THESS.

Mijn Jezus bermhertigheid. (100 d. afl.)

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijne
toevlucht. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.