

Gelukkig degene die het uur zijner dood altijd voor ogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

Fredericus TALBOOM

Weduwnaar van Mevrouw

Maria Leonia COP

geboren te Hingene, op 26 November 1866
en overleden te Hemiksem, op 26 Maart 1953.

Versterkt door de Laatste HH. Sacramenten.

De hoge jaren zijn een roemrijke kroon voor dezen die zich op de weg der gerechtigheid bevinden.

Ps 10. 31.

Vermoeiend is de weg van het lijden, maar deze weg leidt ten hemel.

God mengelt het geluk van deze aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken, wiens zoetheiden niet bedrieglijk zijn. H. Alph.

Lieve kinderen en kleinkinderen, laat uwe tranen vallen op mijn graf; maar weest niet ontroostbaar in uwe droefheid; Dat de vrede, waar ik ben ingegaan, uwe weedom verzachte, weldra zien wij elkander weder om nooit meer gescheiden te worden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

De familiën TALBOOM en COP,

danken U.

Begravenissen RONGÉ, Boom Tel. 78 13.76

Bijhuizen: Niel Tel. 78.10.62

Hemiksem, Provinciale steenwg, 139.

Hoboken, Heidestraat, 201 Tel. 347744