

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.



Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

ERNEST TALLOEN

Echtgenoot van Mevrouw

ZOË DE POORTERE

Eere-Schoolopziener — Voorzitter van 't Werk van
den Akker, — Ridder in de Kroonorde.

geboren te Hillegem, den 2 Maart 1873 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel, den
27 Augustus 1943, gesterkt door de genade-
middelen onzer Moeder de H. Kerk,

Hij was een rechtschapen man met een streng
rechtvaardigheidsgevoel en consequent in zijn hande-
lingen.

Begaafd met een helder verstand heeft hij er steeds
naar gestreefd zijn kennissen te verrijken en deze
ten dienste te stellen van de schoolgaande jeugd, —
zijn trots. Zijn beste krachten heeft hij gegeven
om haar een degelijke scholing en opvoeding te be-
zorgen. Hij had een wijs en voorzichtig oordeel en
een gezonde sociale levensopvatting. Met de grootste
bereidwilligheid stond hij zijn evenmensch met raad
en daad ten dienste.

Zijn rustelooze arbeid heeft rijke vruchten afge-
worpen — Zalig is het, van dergelijk leven aan den
Oppersten Rechter rekenschap te geven.

Dierbare Echtgenote en teerbeminde kinderen,
graag ware ik nog enkelen tijd bij u gebleven. Onze
Heer en Meester heeft het anders gewild.

Hebt dank voor uw goede zorgen, troost u, een-
maal zullen wij weer met elkander in den hemel ver-
eenigd zijn.

Lieve kinderen, blijft uw goede Moeder eeren en
elkander trouw beminnen.

Gedenkt mij in uw gebeden,

Priesters, mijner familie, weest mij indachtig aan
het Altaar.

Heilig Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.

Nederbrakel Druk. Wwe O, Surdlaacourt