

De dood heeft mij haar zeisen in 't hart geplant,
Springend op me toe met opene hand;
O wreedaard ! wist gij dan niet,
Dat gij mijn ouders en hroeder bracht in 't verdriet.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mejuffer

Theresia-Emerentia TANGHE

*geboren te Melsbroeck, den 18 October 1903
en aldaar lafhertig vermoord, den 5 Ja-
nuari 1925.*

*De plechtige lijkdienst, gevolgd van de be-
grafenis, zal plaats hebben op Vrijdag 9 Ja-
nuari, te 9 uur, in de parochiale kerk van
Melsbroeck.*

Vergadering aan de kerk, te 8 3/4 ure

Gelijk een bloem, nauwelijks ontloken en ver-
trapt, is zij verschenen en verdwenen.

Verhoor mijne stem, o Heer, en ontferm U mijner.
Mijne oogen zoeken U, wend dus uw aanschijn van mij
niet af, maar wees mijn verlosser. (Ps. 29 7 en 9)

Lieve ouders, broeder en bloedverwanten en vrienden,
die mijn vreugde waart, ik moest u verlaten, maar dat
de God van vrede met u weze.

En gij, duurzame broeder, eert, dient en bemint on-
ze ouders, opdat de goede God door zijne bermhertig-
heid, ons later moge vereenigen in den schoonen hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust ?

Melsbroeck. — G. Gillyns.