

Onzeker is het uur onzer dood; zalig de mensch die altijd bereid is om voor den Oppersten Rechter te verschijnen.

† BID VOOR DE ZIEL †
van

MARCEL TANSENS

ZOON VAN

CAMIEL & EUGENIE DE WAEGENAERE

geboren te Gent den 14 Maart 1898, en
verongelukt te Deinze den 4 December 1919.

Hij werd tijdens den oorlog als opgeëischte verban-
nen, en nam nadien als vrijwilliger deel aan den
wereldoorlog 1914 - 18.

Hij was een brave en deugdzame jongling,
christelijk en godsdienstig volbracht hij al zine
plichten tot troost zijner moeder, broeders
en zusters, tot stichting van den evenmensch.

God mengt dit tijdelijk leven met bitterheid
en beproeving opdat wij het eeuwige gedurig
indachtig zouden blijven, voor alles zorgen om
door onderwerping aan Gods wil en geduld in
het lijden ons waardig zouden maken van de
hemelsche beloening.

Duurbare moeder, gij weet hoe teederlijk ik
u beminde, hoe getrouw ik heb volbracht al
wat ik u beloofd had; hoe ik werkte om u in
alles het leven zoet en aangenaam te maken,
en in uw geluk al mijn vreugde te vinden.

Ik heb naast God het Vaderland gediend,
en naar mijn vermogen willen medewerken in
zine redding, in zijn welvaren.

Duurbare moeder, broeders, zusters en
bloedverwanten, weest mij indachtig in uwe
gebeden en tot wederziens bij God den Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. aff.

R. I. P.

Druckkerij A. Van Hee-Voet, Machelen.