

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

ELODIE TEERLINCK

weduwe van

THEOFIEL D'HAEYER

geboren te Nederbrakel, den 26 Juni 1878, en
er godvruchtig overleden, den 27 Februari 1941.
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Kwellingen en pïnen heb ik op aarde gevonden: ik heb den Heer met geduldigheid afgewacht tot het Hem behaagd heeft mij te verlossen uit dit tranendal om mij te brengen tot de plaats van verkwikking, licht en vrede. — Want "aan uw geloovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar slechts veranderd; en terwijl het huis dezer aardsche ballingschap in puin valt, wordt er een eeuwige woning in den Hemel bereid. „

(Prefatie der overledenen)

Uit de diepten roep ik tot U, o Heer, laat uwe ooren luisteren naar de stem mijner smeeking; bij U, o Heer, is vergeffenis en barmhartigheid en overvloedige verlossing.

Duurbare kinderen, ik verlaat dit ballingschap om over te gaan naar het hemelsch Vaderland. Ik ga met vreugde tot God. Ik dank U voor uwe verkleefde zorgen; vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O Surdiacourt