

Heer uw wil geschiede!



ZALIG AANDENKEN

aan den soldaat

EMIEL KAREL TEERLINCK

echtgenoot van

MARGUERITE DE POTTER

geboren te St. Martens-Lierde den 12 Februari 1913.
als slachtoffer van den oorlog gevallen als soldaat
van het 22 linieregiment op het slagveld van
Oostwinkel den 25 Mei 1940.

Hij was lid van den bond van het H. Hart.

Hij had een rechtschapen, een goedhartig rechtzinnig en godsdienstig karakter; daardoor werd hij door iedereen gaarne gezien.

Moedig en vol vertrouwen in de toekomst is hij opgetrokken ter verdediging van het vaderland op terugtocht van het onbarmhartig slagveld, werd hij doodelijk getroffen en bracht in volle edelmoedigheid het offer van zijn leven voor het heil van zijn vaderland.

Beminde echtgenote, dierbare vader, broer en zusters, de slag is hard.

In den vollen bloei van het leven werd ik weggerukt; een jong, veel belovend leven werd afgebroken. Ik heb mijn plicht gedaan; bij God geniet ik mijne belooning in bijzijn van ons moeder gaarne was ik nog bij u gebleven om u allen gelukkig te maken God heeft het anders beschikt onderwerpt u aan Gods H. Wil; dat zal uwe groote en blijvende troost zijn. God slaat niet zonder te zalven. Blijft mij gedenken in uwe gebeden ik vergeet u niet in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!
(300 dagen afl.)

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde! (300 d. afl.)