

Zooals het den Heer behaagd heeft is het geschied, zijn H. Naam zij gebenedijd. Job. II.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Eugenia-Regina Teerlinck

Echtgenoot van Mijnheer

VICTOR D'HAEYER

geboren te Nederbrakel, den 4 Juni 1877 en aldaar overleden den 22 Januari 1926.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

O Heer groot is de beproeving die Gij ons overzendt, want wij verliezen in haar eene voorbeeldige echtgenoot, eene waakzame en zorgvuldige moeder.

Bittere dagen en droevige nachten heeft zij doorgebracht in het lijden; en toch ontviel geene klacht haren mond, en was zij steeds verduelig en onderworpen aan Gods H. Wil. Ook zullen hare verdiensten groot zijn bij den Heer.

Op haar lijdensbed vroeg zij om verlengenis van het leven; niet voor haar zelve maar om wille van haren braven man met wien zij zoo gelukkig was, en om te waken over hare kinderen die zij deftig en kristelijk zocht op te brengen. God heeft het anders geschikt zijn H. Naam zij gebenedijd.

Bemide Echtgenoot, betrouw op Gods Voorzienigheid; van uit den Hemel blijf ik met U waken over onze kinderen; en Gij duurzame Kinderen vergeet de lessen uwer moeder niet; eert steeds uw vader al de dagen zijns levens, en eens zien wij malkander weder om nooit meer te scheiden, Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U,
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.