

Heer, in uwe handen beveel ik mijnen geest.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI TEIRLINCK

Zoon van wijlen

FRANÇOIS en BLONDINE JOORIS

geboren te Nederbrakel, den 4 Januari 1864 en
albaar overleden den 10 April 1925.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

De rechtvaardige is altijd bereid tot de dood en Hij sterft gerust; de dood verlost hem van de ellendige wereld en doet hem de blijdschap des hemels binnentreden.

Hij heeft treurige dagen en droeve nachten doorgebracht, doch, daar hij zijne kwellingen verduuldig verdragen heeft, mag hij niet ongelukkig genoemd worden, want na beproefd te zijn geweest is hem de kroon des levens geschonken die God beloofd heeft aan die Hem beminnen. Hij zag het einde zijns levens naderen met deze bovennatuurlijke overgeving en gerustheid welke de kostelijkste genade der stervenden en de zoetste vertroosting der overlevenden is.

Die zich Maria's bescherming gedurende zijn leven verzekerd heeft, zal niet vreezen voor den eeuwiggen rechter te verschijnen.

Bemide Zuster, Bloedverwanten en Vrienden vaartwel, blijft in mijner gedenken in uwe gebeden, opdat ik weldra, van alle smerten gezuiverd, het rijk des Hemels zou mogen binnentreden. Tot wederziens in den Hemel bij ons Aller vader.

Zoet Herten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht.

(300 d. afl)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert