

O Heer, Gij hebt ons ontnomen diegene die ons  
zoo dierbaar was ; Uw wil geschiede en Uw Heilige  
naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

**TRIPHONIE TEIRLINCK**

weduwe van Mijnheer

**PETRUS GYSELINCK**

geboren te Segelsem, den 19 Februari 1857 en aldaar  
godvruchtig overleden den 20 December 1920.

*Voorzien van de HH. Sacramenten.*

Het einde van haar leven was zooals het begin,  
vol godsvrucht, eenvoud, zachtmoedigheid en  
sterkte.

Zij was eene voorbeeldige echtgenootte en boven-  
al eene heilige moeder. Ook bij het naderen der  
dood bleef deze kloekmoedige vrouw kalm, te  
vreden, zonder vrees en tevens zonder vermetelheid,  
en stierf den dood der rechtveerdigen.

Door hare voorbeelden spreekt zij nog tot ons na  
hare dood.

Mijn Zoon, dat uw leven de weerspiegeling zij  
van het rechtveerdig leven van Vader en de heilig-  
heid van Moeder, en in den hemel zullen wij samen  
ééns God loven en danken in alle eeuwigheid.

Beminde Broeders en allertiefste Zusters en  
Bloedverwanten, God loone uwe verkleefde zorgen  
en vergeet mij niet in uw gebeden.

Verwek de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

*(7 jaren en 7 quadr afl.)*

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

*(300 d. afl.)*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdlaourt.