

De dood is de verlossing van vele ellenden, en zelfs een schat voor dezen die godvruchtig geleefd hebben.

(TH. VAN AQ.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van Juffrouw

FLORE-VICTORINE-AMÉDÉE TEURLINGS

geboren te Gent, den 15 Mei 1885 en godvruchtig overleden te Wetteren, den 9 Januari 1915, voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Talrijke maanden, jaren zelfs, heeft zij bij dag en bij nacht geleden ; met volkomene onderwerping nochtans aan Gods wil, heeft zij de pijnen harer ziekte onderstaan, wel wetende dat het verduldig lijden, de kroon volmaakt die ons in den Hemet wacht.

Zij was waarlijk goed en zachtmoedig, eerbaar van gelaat, beleefd en vriendelijk in haren omgang ; als een kind Gods, zich bekleed hebbende met het tooisel van goedhertigheid, liefde en ootmoedigheid, was zij aangenaam aan God en aan de menschen.

Die Maria dient zal niet verloren gaan.

(H. BERN.)

Mijn Jesus, bermhertigheid. (100 dag. afl.)

R. I. P.