



TER DIERBARE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

Aimé Marie Joseph Thienpont,

WEDUWAAR VAN

Mevrouw MARIE MAHIEU;

*geboren te Thielt den 30 November 1846, en godv-
vruchtig overleden te Meulebeke den 8 Januari 1916.*

Hij was de groote weldoener van alle goede werken.

Hij heeft geleefd en hij is gestorven als een voorbeeldige christen. Wij weten niet wat wij in hem meest moeten bewonderen : zijne nederigheid of zijne vroomheid, zijn sterk geloof of zijne groote mildadigheid. Hij was rechtveerdig en godvreezend, hij verfoeide leugentaal en bedrog : het was een waar voorbeeld van deugd en kloekmoedigheid. Hij is voorbij gegaan al goed doen; het volk geeft van hem goede getuigenis. Hij wierd ziek, en er wierd aanhoudend voor hem gebeden door de christenheid. Hij is gestorven en jammerklachten zijn opgegaan; de droefheid heeft ons hert vervuld.

PROV.; LUC.; II MACH.; ACT. AP.; JOAN.

Hij was godvruchtig. Hij heeft goed leeren bidden, hij heeft goed leeren leven. Hij beminde Maria, en Maria verlaat hare getrouwe dienaars niet in hun lijden en vooral niet in de uur der dood. Hij naderde dagelijks tot de H. Tafel : daar vond hij innig genot en ontving hij den onderpand der toekomende glorie. Alzoo is hij dan uit het leven gescheiden, aan de jongere geslachten en aan gansch het volk een voorbeeld nalatende van een onberispelijk heilig leven. Dat de zijnen troost vinden in die zalige gedachte!

H. AUG.; H. ALPH.; OFF. LIT.; II MACH.: I THESS.

Gent, drukk. L. Scheerder, Hoogpoort 31.