

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontbonden worden. 2 Mach. 12 46

Bid voor † de ziel

van

## CYRILLE THIENPONT,

echtgenoot van JEANNE BIJL,

geborente Zarlardinge, den 20 Juli 1898 en er  
overleden den 1 April 1941.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

De kwijnende ziekte is eene oefening van medelijden voor de omstanders, en van verduldigheid voor den lijdenden mensch. H. Fr. Sal.

Waarom is mijn pijn langdurig geweest en mijn wonden zonder hulp en ongeneesbaar? Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uw wil: uw Naam zij gebenedijd. Jer 15 Job. 1

O mensch, wat is uw leven? Een damp, die, luttel gezien, aanstonds verdwijnen zal. Zoo het pijnlijk is jong te sterven, is het misschien gevaarlijk langer te leven. Laat ons dan in zijn dood de schikkingen van God aanbidden.

Jac. 4, 15 H. Berchm. H. Fran. Sales.

Vaartwel, geliefde echtgenoot, beminde ouders, zusters broeders en bloedverwanten, hebt dank voor uw medelijden en zorgen, ik sterf, maar mijn liefde voor u sterf niet. Wij zullen eens in het aanschijn Gods vereenigd worden, om te samen het eeuwig geluk te smaken.

H. Theresia

Jesus, Maria, Jozef, dat mijn ziel met u in vrede ruste Amen. 300 d. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt