

O Maria, van mijne teedere jeugd heb ik mijn betrouwen op u gesteld : gij waart mijn troost in mijne droefheid, mijne toevlucht in mijne ellenden : gij zijt nu de hoop mijner zaligheid.

H. BERN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFFER

Marie-Colette-Louise-Sophie THIENPONT

geboren te Audenaarde den 11 Maart 1838

en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen

den 29 Juli 1909,

versterkt door al de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Onverbiddelijke dood! Waarom dan zoo vroegtijdig uit ons midden weggerukt deze die wij nog zoo gaarne wilden behouden!

Het is geschied gelijk het den Heer beliefd heeft, dat de naam des Heeren gebenedijd zij. JOB. I, 21.

De zon is voor haar ondergegaan, dewijl het nog dag was (JER. xv), maar matigen wij onze droefheid, want « hetgeen zij betrachtte aanschouwt zij nu; hetgeen zij verhoopte bezit zij nu; en met Jesus, dien zij op aarde zoo teeder beminde, is zij nu voor altijd vereenigd in den Hemel. H. AGNES.

Beminde Ouders, en gij, mijne lieve Broeders en Zusters, ik verlaat U, maar ik sterf met vast betrouwen dat de goede God mij zal ontvangen in den Hemel, waar ik U honderdvoudig zal kunnen weergeven wat gij voor mij, op de wereld met zoo veel liefde gedaan hebt.

H. ALOYSIUS.

Heere Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quad.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afl.)

R. I. P.