

Voor dezen die in Jezus-Christus sterven is de dood
maar een slaap, het begin van een beter leven.

H. EPHREM.



Bid voor de Ziel

VAN DAME

Maria-Charlotte-Gudula Thienpont

WEDUWE VAN MIJNHEER

HENRI DE GRAEVE

geboren te Audenaarde, den 6 Januari 1826
en aldaar godvruchtiglijk overleden den 10 Mei 1907,

*versterkt door de
Heilige Sacramenten der Stervenden.*

Zij was bemind van God en van de menschen; hare
gedachtenis blijft in zegen. Eccl.

Zij had een medelijdend hart: zij heeft hare hand
geopend voor den noodlijdende en hare armen tot den
behoefte uitgereikt. Prov. XXXI.

Zij was eene ware kristene, haar geluk zoekend in
het volbrengen harer plichten van echtgenooten en
moeder (H. EPHREM). De liefde welke zij hare kinderen
toedroeg, belette de liefde niet welke zij aan God was
verschuldigd. (H. GREG. NAZ.) Zij leerde hare kinderen
God vreezen en het kwaad vluchten. (Tob.)

Mijne teergeliefde kinderen, ik sterf, maar mijne
liefde voor u zal nimmer sterven. Vaartwel, vergeet mij
niet in uwe gebeden en goede werken.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen afluat.

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaegegebr., Krekelpuut.