

De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is het einde van zijnen arbeid en het begin van een beter leven.



Bidt voor de Zielerust

van

**BENOIT THIREZ**

echtgenoot van

**HORTENSE CLINQUANT**

*geboren te Everbeke, den 29 November 1853  
en aldaar overleden den 23 November 1920*

Versterkt door de HH Sakramenten.

De kwellingen en ellenden hadden mij gevonden mijn lichaam gefolterd, doch mijnen geest nooit verduisterd; nooit eene klacht ontsnapte zijnen mond.

De onverbiddelijke is gekomen en een einde gesteld aan zijn lijden, want lange maanden leed hij, doch koesterde nog altijd de hoop der genezing. Dat dan Gods wil geschiede.

De dood is slechts een scheiden,  
Het weerzien eeuwiglijk;  
Ik zal u dus verbeiden,  
Bij God in 't Hemelrijk.

Hij thinachte niemand, deed niemand kwaad, en heeft noch kwaadsprekendheid noch laster gekend en uit liefde voor den evenmensch bewees hij gaarne dienst aan elkeen.

Vaarwel dierbare echtgenoote, kinderen, kleinkinderen bloedverwanten en kennissen bidt voor mij, gedenkt dat uw vader grootvader en vriend gestorven is gelijk hij geleefd heeft: gerust en in vrede.

Heer Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust.  
7 jaren en 7 quard. afl.

Everbeke, drukk. Depessemier-Vanderdonckt.