

De Heer heeft ons die goede vader gegeven, de Heer heeft hem ons nu ontnomen; gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied, de naam des Heeren zij gezegend.  
(Job. I, 21).

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
MIJNHEER

Jan THIRY,

Echtgenoot van Mevr. Rosalia VAN HOVE,  
*geboren te Maastricht den 25 September 1879 en kortstondig overleden te Hoboken den 29 Sept. 1944.*

Hij wist eenieders achting te winnen, de zachtheid des karakters en de edelheid zijner gevoelens waren voorbeeldig, de eer en de rechtschapenheid waren de stelregels zijns levens, zijne herinnering zal eeuwig in onze harten voortleven.

Dank om uwe getrouwheid en al uwe zorgen. Hiernamaals zal ik den Heer voor u bidden opdat gij onder elkander moogt vereenigd blijven en alzoo eene vereerende nagedachtenis aan mij brengen.

Vaarwel beminde echtgenoote, geliefde kinderen, kleinkinderen en familie.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn ziel en mijn leven.

Zoete Harten van Jezus en Maria, wees mijne toevlucht. 300 dagen aflaat.

J. GIELIS. Tel. 76265