

Maria is ons betrouwen in het leven, Zij wordt onze
vreugde in het uur der dood. H. Alfonsus.

† BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE - CELINA THOMAES

weduwe van Mijnheer

JULES VAN DE KERCHOVE,

geboren te Wannegem-Lede, den 6 Maart 1879 en god-
vruchtig overleden te Gent, den 21 November (O.L.Vrouw
Presentatie) 1939, versterkt door de H. H. Sakramenten.
Lid van de godvruchtige genootschappen der Parochie.

De duurzame overledene was de sterke vrouw "die acht
geeft op al de wegen van haar huisgezin. Zij zorgt ervoor
dat de huisgenooten tegen alles dubbel voorzien zijn en
opent ook haar hand voor de behoeftigen. Uit haren
mond komen enkel woorden van wijsheid en van goed-
heid. Daarom zal het hart van haren man t' allen tijde op
haar betrouwen; hij zal opstaan om haar te prijzen bij
het einde. Hare roem zullen hare kinderen zijn". Sp. XXXI

Met een edelmoedig hart nam zij een pleegkind aan
dat zij behandelde als het hare en de eigen eenige doch-
ter stond zij af aan den Heer na wijs beraad, zonder
klacht, met berusting in God. De beproeving ripte hare
edelmoedigheid. Tijdens de jarenlange ziekte van haren
echtgenoot bleef zij dag en nacht aan zijne zijde met
zorg en bezorgdheid. En toen plotselings het einde voor
haar zelf kwam, was zij bereid; zij aanvaardde ten volle
het offer dat voor haar stond en vernieuwde deze die zij
vroeger bracht. Zij vond diepen troost bij O. L. Vrouw en
schreef op de lei haar laatste woorden «Ik offer mijn
leven tot uitboeting mijner zonden en voor den Vrede».

Mijn duurzame dochter, ik wenschte U diep christelijk
en gelukkig te zien, God heeft nog meer gedaan. Wat zou
mij nog op aarde weerhouden! (H. Monica). Blijf mij alle
dagen in de H. Communie indachtig ik zal U zegenen
van uit den Hemel; *geliefd pleegkind*, bewaar het aan-
denken en de voorbeelden van uw beminde pleegmoeder.

Beminde bloedverwanten en vrienden, dank voor uwe
zorgen, we bidden voor elkander.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

R. I. P.