



ZALIGE GEDACHTENIS

van

JULIANA THORREZ

huisvrouw van

HENDRIK HAVEGHEER

*die, te West-Roosebeke geboren den 12 Oktober 1871,
godvruchtig overleed te Poelkapelle den
5 Maart 1933.*

ZIJ WAS LID VAN 'T BROEDERSCHAP DER GELOOVIGE
ZIELEN.

Waarom dan is mijn lijden zonder hulp gebleven
en mijne kwaal ongeneesbaar? - Zooals het den
Heer liefd heeft is het geschied: de naam des
Heeren weze gebenedijd. *Job. XV.*

Gelukkig de overledene de dood van verre te
hebben zien aankomen en zich stichtend te hebben
kunnen bereiden om ze te ontvangen. De dood der
rechtvaardigen is het einde van hun lijden het be-
gin van hun zegepraal de ingang van het eeuwig
leven. *H. Bernard.*

De wereld immers gaat voorbij met al hare be-
geerlijkheid maar God's wil volbrengen blijft eeu-
wig duren. *I Joris.*

Wat is toch het leven? Een rook die na zeer
korten tijd verdwijnt. *H. Jak.*

*Dierbare Echtgenoot, teerbeminde Kinderen, troost
u, weent niet zoals dezen die geene hoop hebben,
weldra zullen wij elkander terug zien dan zullen wij
in vreugde zijn en niemand zal ze ontnemen.*
Joris XVI.