



TER ZALIGE NAGEDACHTENIS VAN

Mijnheer

HERONYMUS THUBETH

echtgenoot van Mevrouw

CATHERINA AERTS

geboren te Isenberghe op 6 October 1873,

overleden te Verruyes (Frankrijk)

op 26 December 1918,

BEDIEND VAN DE LAATSTE H.H. SACRAMENTEN.

O dood ! g'hebt mij verrast in 't midden mijner dagen.
Vaarwel mijn echtgenoot. ik moet ten grave dalen,
Vaarwel mijn kinders lief. uw vader gaat naar 't graf,
Vergeet die woorden niet die ik u dikwijls gaf,
'k Heb u altoos bemind zoo lang ik was op d'aarde.
Met een vaderlijk hart. geen zorgen voor u spaarde.
Helaas wat korten stond, het leven mij verliet,
De dood kwam met haar zeis doorsneedt mij als een riet,
Vergeet uw vader niet, denk dikwijls op zijn lijden,
O bitter droeve uur, als ik van u moest scheiden,
Geen zuchten of geweën. geen kermen of getraan,
Ik moest de wereld af, het was met mij gedaan,
Ik ga naar 't donker graf mijn rustplaats thans verkiezen
ik moet mijn echtgenoot en kinders dan verliezen!
Naar vele pijn en smart zoo kortelings te doorstaan,
Het was naar Gods bevel. mijn uur was reeds geslaan,
Hoe zag ik rondom mij, mijn vrouw en familie weenen
Hun tranen brak mijn hart, 'k gaf hun den laatste zegen
Staat toch elkander bij in druk en tegenspoed.
Want God beloofd zijn rijk die d'ouders wil voldoet.
Stort toch voor mij uw beë, mijn familie en vrienden,
Wij zullen in d'eeuwigheid elkander eens weër vinden

Jezus. Maria. Jozef.

(300 d. aß