

Mijne kracht heeft mij verlaten, en het licht
mijner oogen is van mij afgeweken... doch in U
heb ik gehoopt, o Heer, mijn God. gij zult mij
verhooren. Ps. XXXVII.



Bid voor de ziel van zaliger

JOSEPHUS FRANCISCUS THIJIS

echtgenoot van

Coleta Langewouters

Lid van verscheidene Broederschappen.

geboren te Turnhout den 17 Januari 1859
en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen
den 21 December 1931.

Bediend van de Sacramenten der stervenden.

Geduldig heeft hij het einde zijner smarten
afgewacht tot den tijd welken de Heer bestemd
had om ze te doen ophouden en hem de eeuwi-
ge rust te verleen. ECCL. I. 29.

Hij was goed van harte en vredelievend van
inborst : daarom was hij aangenaam aan God
en aan de menschen, en zijn gedachtenis zal in
zegening blijven. ECCL. XIV. 1.

De zoetste vertroosting, welke men in het
graf medeneemt, is de getuigenis dat men een
onberispelijk echtgenoot, een teedere en liefde-
volle vader geweest is, die aan zijn kinderen
de gelijke beginselen en christelijke deugden
tot erfenis achterlaat. H. FR. S.

Duurbare Echtgenoot, wees getroost in uwe
droefheid : eenmaal zullen wij elkander wede-
zien. Geliefde Kinderen, bemint elkander zoo-
als ik u bemind heb ; eert uwe moeder alle dagen
van uw leven ; hebt God altijd voor oogen en
helpt mij door uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)