

't Geen God gegeven had, dat nam Hij t'zijnder tijd :
des Heeren heil'ge Naam zij hoog gebenedijd.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

VAN

Maria Josepha TIEBOUT

DOCHTER VAN

Jozef en Josephina Nuyts

geboren te Zellick, den 17 Juni 1911, en aldaar na lang
en verduldig lijden, zachtjes in den Heer ontslapen,
den 6 April 1918

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

*De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
zal plaats hebben in de parochiale kerk van Zellick,
op 9 April 1918, te 9 ure.*

Het was een engel, schuld'loos rein,
Door God aan de aard' gegeven.
Ach, de ouders wisten niet, hoe kort
Hun lieveling zou leven !

En beiden hadden 't innig lief,
En wilden 't hier behouden ;
Zij hoopten, dat zij 't volst geluk
Der aard' het schenken zouden !

O Moederliefde, o Vadermin !
God kwam u zeer beproeven...
Uw Engel hoort den Hemel toe
En mocht hier niet vertoeven !...

Uw kind ging u ten Hemel voor,
Om daar u te verbeiden ;
En 't heil, dat gij het geven woudt,
Zal 't ginds voor u bereiden !

Zusterke lief, beminde Broertjes,
Droom mij dikwijls aan uw zij ;
Troost en mint onz' goede Ouders,
Mijne liefde blijft u bij !

Zellick. — JOSEPH VAN MOLLE, koster