

Wij hebben hier geene blijvende woonplaats
maar zoeken de toekomstige. (HEBR., 13, 14.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

AAN MIJNHEER

Martinus Eduardus TIMMERMANS

*geborente Antwerpen den 21 Januari 1828,
godvruchtig in den Heer ontslapen
in de pastorie van O. L. Vrouw ten Poel,
te Thienen, den 4 Mei 1908, versterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden.*

DE dagen onzer jaren zijn zeventig jaren,
en, heeft iemand groote levenskrachten,
tachtig jaren! en wat daar boven gaat is kwel-
ling en smart; want zwakte overkomt ons dan,
en wij worden weggerukt. (PSALM, 89, 10.)

Hij beminde teederlijk Maria die voor hem
de weg des hemels zijn zal.

(H. BONAVENTURA, Psalt. B. V. ps. 48.)

GELED.

ONTSLA, smeeken wij, Heer, van allen band
van zonde de ziel van uwen dienaar EDUARDUS,
opdat hij, in de glorie der verrijzenis opgewekt,
zich tusschen uwe heiligen en uitverkorenen
verblijde. (MISS. ROM.)

Heer, geef de zielen de eeuwige rust, en dat
het altijddurend licht hun verschijne.

Dat zij in vrede rusten. Amen.

(300 dag. voor de overledenen, elken keer.)

(PIUS X, 13 Febr. 1908.)