

Vrees niet, want Ik heb u vrijgekocht. Ik heb u bij uw naam genoemd. Gij zijt de mijne.

Is. XVIII.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

Marie TOLLENAERE

geboren te Zaffelare, den 10 Augustus 1866
en godvruchtig overleden te Sinte Maria-Lierde,
den 30 Januari 1943,

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw.

—

Gelukkig indien gij door een stichtend en heilig gedrag, de gunst blijft behouden van dien beminlijken Vader die door een eeuwigheid van genoe-gen, het weinig goed beloont dat wij uit liefde tot Hem hier op aarde doen. H. Rosa.

Zedig en godvreezend ging zij door het leven : eenvoud en gedienschtigheid maakten haar aange-naam. Ieverige congreganiste gaf zij steeds het goede voorbeeld.

O Maria ! haar hart beminde U zoo zeer, haar tong sprak uw lof ; zij was uw kind : toon nu dat gij hare Moeder zijt. H. Bonavent.

Beminde bloedverwanten, Eerwaarde Zusters, hebt allen dank voor de goede zorgen waarmede gij mij hebt bijgestaan in mijn stervensuur. God gelieve u te zegenen. Bidt voor mij opdat O. L. Heer mij in genade ontvange. Tot een eeuwig wederzien in den schoonen hemel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
300 dag. aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. aflaat.

R. I. P.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.