

De dood van den rechtveerdige is 't einde van den nacht en 't begin van 't waar leven, 't einde der smarten en de ingang der zaligheid.

(H. Anit. van Padua).

BID VOOR † DE ZIEL

van *Mijnheer*

Adolf TORTELBOOM

echtgenoot van Mevrouw

LEONTINE DE CLERCQ.

geboren te Ste-Maria-Audenhove den 9 Nov. 1897
en er godvruchtig overleden den 8 November 1927
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Hij was lid van de Confrerie van den H. Antonius

De wereld is een ballingschap, het leven een doorgang, de hemel een vaderland. (H. Aug).

Gelijk damp zijn mijne dagen vervlogen, gelijk de bloem op haar stengel ben ik gebroken, ik ben gevallen als het groeiende gras onder den vermachttenden adem der brandende zonne.

(Os. IV. - V. 112)

De duurzame overledene, overvallen door eene pijnlijke en ongeneesbare ziekte, heeft droeve nachten geteld, maar altijd vol betrouwen op God en zijne lieve Heiligen, verdroeg hij met verduuldigheid en volkomene onderwerping aan Gods wil, de ellenden en ongemakken welke de Heer hem overzond, omdat hij wist dat zulke gesteltenis de beste voorbereiding is tot eene zalige dood. Hij vroeg zelf de laatste heilige Sacramenten en stichtte iedereen door zijne godsvrucht.

Vaarwel, *lieve vrouw en kinderen*, vergeet mij niet in uwe gebeden, goede moeder, heb dank voor uwe aanhoudende zorgen, God zal u allen loonen na dit leven.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jar. en 7 quadr. afl.

Druk Wed. De Keyser & Schautfeet Sottegees.