

De ouderdom is een eerekroon die op den weg
der rechtvaardigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Constance Tortelboom

weduwe van Mijnheer

CHARLES LIEVENS

geboren te Ste-Maria-Audenhove, den 24 Juni 1838,
en er godvruchtig overleden den 6 Juli 1923,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Congregatie der
Christene Vrouwen en den Wekelijkschen Kruisweg.

—o—o—o—
Eene deugdzame vrouw leeft in vrede en sterft
zonder vrees, de duurzame overledene welke wij be-
weenen, laat ons 't voorbeeld na van een waar
christelijk leven. Ze was uiterst bezorgd met de
godsdienstige en zedelijke opvoeding harer kinde-
ren; zij hield haren voet terug van alle kwade wegen
om Gods bevelen gemakkelijk te kunnen volbren-
gen. Daarom, gedenk, o Heer, dat ik altijd in recht-
zinnigheid voor u gewandeld heb en dat ik gedaan
heb 't gene goed en aangenaam was in uwe oogen.

O wat is het zoet te sterven als men eene stand-
vastige godvruchtigheid gehad heeft tot Maria.

Lieve kinderen, weest niet bedroefd zooals deze
die geene hoop hebben, mijn dood is de overgang
tot 't eeuwige leven; bidt voor mijne onsterfelijke
ziele.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. en 7quad.

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Consy.