

Uw leven, o Jezus, is onze weg: en door de  
heilige verduldigheid gaan wij tot U die onze kroon  
zijt. Nav. Ch. II-2.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

**Julie-Barbara Tortelboom**

Echtgenoot van Mijnheer

**JOANNES-BAPTISTE GHYS**

geboren te St. Maria-Lierde,  
den 9 April 1852 en godvruchtig overleden  
te Michelbeke, den 24 Augusti 1924.

*Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.*

Zij was eene vrouw van geloof, godvruchtig,  
eenvoudig en rechtzinnig van hart, vreesde God,  
vluchtte het kwaad en volherdde in de onschuld.

Alwie haar kende loofde en beminde haar, want  
de vruchten haars levens getuigen dat God in haar  
hart verbleef en dat zij niets anders behaagde dan  
Hem meer te beminnen. Op God's liefde steunend  
heeft zij haar christen leven Hem opgeofferd.

Met volle onderwerping aan Gods heiligen Wil  
heeft zij de bitterheid van haar lijden onderstaan,  
ten volle overtuigd, dat, zoo wij met Jezus lijden  
op aarde, wij ons in der eeuwigheid met Hem  
zullen verheugen. Rom. VIII-22

Vaartwel beminde Echtgenoot, teergeliefde Kin-  
deren, Bloedverwanten en Vrienden; ik verlaat eene  
aarde van lijden en ellenden voor een rijk van zaliger  
vrede, weent niet over mij, eens toch zien wij al te  
samen elkander weer!

Gedenkt mij steeds in uwe gebeden!  
Jezus, Maria, Jozef! (7j. en 7 quadr. afl.)

**Zij ruste in vrede! Amen.**

*Nederdrukkerij, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*