

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen

(100 d. afl.)

O Heer, Gij hebt gehandeld volgens Uw
welbehagen. Uw Naam zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel Tortelboom

echtgenoot van Mevrouw

ALPHONSINE DE TEMMERMAN

geboren te Ste Maria-Oudenhove, den 1 Decem-
ber 1880 en er godvruchtig overleden, den 12
Mei 1938, versterkt door de H.H. Sakramenten
der Stervenden.



Hij was rechtschappen en godvreezend, hij
leefde voor God, Hem dienende in al de recht-
zinnigheid van zijn hart; daarom stierf hij
in gerustheid en onderwerping, den dood der
rechtvaardigen, die kostbaar is in de oogen
van God.

Gelukkig de mensch die steeds de dood
voor oogen heeft en zich dagelijks bereid
om te sterven.

Nav. Chr.

Duurbare echtgenoot, leergeliefde kinde-
ren, gij waart mij zoo duurbaar en gaarne
bleef ik nog langen tijd onder u. Maar de
Heer roept mij tot Hem. Onderwerpen wij
ons aan Zijnen H. Wil. Ik sterf gerust en
gelukkig. Dank voor uwe teedere en aan-
houdende zorgen. Kinderen eert uwe moeder
al de dagen van haar leven en bidt voor vader.

Bemide bloedverwanten en vrienden, vaart
wel en bidt voor mij. Tot wederziens in den
hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

100 d. afl.

Druk. Uitg. Leo Jooris Ste. Maria-Oudenhove.