

De dood der rechtvaardigen is de verlossing  
hunner smerten en verwisseling hunner ellenden  
tegen een eeuwig geluk. H. Grég.

**BID VOOR † DE ZIEL**  
van **KAREL TORTELBOOM**  
echtgenoot van **Leonie De Dekker**

*geboren te Ste-Maria-Audenhove, den 24 Oogst  
1845 en er godvruchtig overleden den 30 Oc-  
tober 1913, voorzien van de HH. Sacramenten.*

*Hij was lid der confrerie van den H. Anto-  
nius en van die van O. L. V. v. VII Weeën; hij  
was nog lid van den ietkelijkschen Kruisweg en  
van de congregatie der « Christene mans ».*

De vreeze des Heeren geleidde hem van zijne  
kindsheid af, gedurende gansch zijn leven was  
zijn eeuwig belang, godsdienst en recht kracht-  
dadig voor te staan. Hij was een goede raadsman  
en al zijne woorden droegen het kenmerk van voor-  
zichtigheid en wijsheid. Ook schonk de Heer hem  
talrijke kinderen, welke hij in eere en deugd op-  
voede; binst zijn leven mocht hij zich over zijne  
kinderen verheugen en bij zijne dood waren zij  
zijn troost.

Pijnlijke nachten en droeve dagen heeft hij ge-  
teld gedurende zijne lanedurende ziekelijkheid...  
maar de Heer ondersteunde hem en hij werd door  
zijne vrouw en kinderen liefdevol verzorgd.

Lieve echtgenoot en duurzame kinderen weest  
niet ontroostbaar in uwe redelijke droefheid; wij  
moeten ons aan Gods heilige schikkingen onder-  
werpen, hoe pijnlijk zij ook mochten wezen, om-  
dat Hij oneindig wijs is en vol liefde voor ons....  
Print vaders lessen in 't diepste uwer herten...  
blijft malkanderen geminnen en helpt mij door  
uwe gebeden.... Mannen der congregatie, weest  
in uw leven voorbeeldige huisvaders, op uwe  
sterfvensuur zullen uwe kinderen uw troost zijn.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijn  
toevlucht.

(300 d. afl.)

Bid voor den overleden de 4 akten. 7j. en 7 q. afl.

.....  
Druk. Fritz Van Damme, Maria-Lierde