

Heer, bewaar ons het geloof.

100 d. afl.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIEN - JULES TURPIN

echtgenoot van Vrouw

MARIE DUMONT,

geboren te Elzeele den 7 November 1885
en overleden te Ronse den 21 October 1930,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Gedenk, o Heer, uwe erbarmingen en uwe goeder-
tierenheden die van eeuwigheid zijn. De zonden
mijner jeugd en mijne onwetendheden, gedenkt ze
niet. Gedenk mijner volgens uwe barmhartigheid ter
wille uwer goedheid, o Heer. Ps. xxiv. 6. 7.

O groot geheim der dood! Wat leert gij ons wel wat
wij op deze aarde zijn en hoe wij ons leven moeten
opnemen.

Beminde echtgenoot, kinderen en familie, hebt
medelijden met mij, niet in rouw en tranen die voor
de dooden vruchteloos zijn, maar in gebeden en het
volbrengen uwer christelijke plichten.

GEBED. — Neig Heer uw oor tot onze beden.
waardoor wij van uwe barmhartigheid afsmeeken,
dat Gij de ziel van uwen dienaar, die op uw bevel van
deze aarde is overgehuisd, vestigt in het oord van
vrede en licht, en deelgenoot maakt van het geluk
uwer heiligen. - Door Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Lievyns-Rousseau, Ronse.