

Ik ben de verrijzenis en het leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

## CESAR TURTELBOOM

**echtgenoot van Mevrouw Madeleine TUYPENS**

geboren te St. Lievens Esse de 27 December 1898  
en er godvruchtig overleden de 13 November 1950,  
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de boerengilde.



De overledene nam de wederwaardigheden die hem troffen aan als zovele goede dingen, en was ervan overtuigd, dat niet gebeurt buiten God om.

Weest ook gij waakzaam wat uw levenswijze betreft; laat uw lampen niet uit gaan en houd uw lenden omgord; sta gereed want het uur waarop de Heer zal komen, is u niet bekend.

Op de Biddag was hij O. L. Heer nog komen aanbidden en bedanken. En zie: 24 uren later is hij reeds gekomen tot een beter leven.

Met grote stichting ontving hij de laatste H. Sacramenten en gaf zijn ziel aan Haar schepper weer.

Dierbare echtgenote heb dank voor uw teerdere zorgen me besteed, gedenk me in uwe godvruchtige gebeden. En gij mijn zuster, de Heer gewijd, vergeet me niet wanneer ge voor 't altaar des Heren zijt gekniel. Dierbare broeders en familieleden die me altijd zoveel genegenheid betuigd hebt, weest mijn ziel indachtig.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid. 300 d. afi.

---

Uitg. Gez. VERMEULEN Krouwstraat St. Lievens-Esse