

Zalig zijn zij die droevig zijn, want zij zullen
getroost worden.



BID VOOR DE ZIEL

van

IDA TURTELBOOM

weduwe van

AUGUSTIEN FONTEYNE

geboren te St-Lievens-Essche, den 30 Maart 1844
en godvruchtig overleden

te Ste-Maria-Audenhove, den 12 Augusti 1913
versterkt door de heilige Sakramenten.

*Zij was lid van den Wekelijkschen Kruisweg en
van de Congregatie der Christene Vrouwen.*

De uur der dood is de uur der waarheid, 't is dan
dat men bevindt dat alles ijdelheid en kwellingen
van den geest is. Gelukkig de mensch die zijn be-
trouwen op den Heere stelt. H. Alph. Ps. 39, v. 5.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op de
wereld, gelijk onze voorouders het geweest zijn.
Onze dagen zijn gelijk eene schaduw op aarde en
wij blijven er slechts eenen oogenblik, ons leven
immers is kort.

De rechtveerdige sterft gerust want stelt de dood
een einde aan de werken van zijn leven, zij brengt
hem toch de belooning van zijne beproevingen, den
prijs en de kroon van eenen edelmoedigen strijd.

H. Joan. Chris.

Geliefde kinderen, troost u en bidt voor mij.
Onderhoudt de liefde en genegenheid onder elkan-
der en staat vast in uw geloof.

Bermhertige Heer Jesus, geef haar de eeuwige
rust. 300 dag. aflaat.

R. I. P.

Sottegem, druk. Eylenbosch & Dupon.