

Mijne dagen zijn verdwenen als rook...
ik ben neergeslagen als het gras onder de
brandende zon.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

PAULINA TUYAERTS

geboren te Eppeghem den 22 Juli 1895, en
aldaar godvruchtig overleden den 11 Sep-
tember 1912, bedient van de HH Sakra-
menten der stervenden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de be-
grafenis, zal plaats hebben, Zaterdag 14 Sep-
tember om 9 u. in de kerk van Eppeghem.

Daar zij aan God behaagde, wierd zij
van Hem bemind, daarom heeft Hij haar
weg genomen opdat de boosheid haar ver-
stand niet verdiere, noch het bedrog hare
ziel besmette.

(WIJSHEID IV)

Heer, ik heb groote pijnen geleden in
mijn lichaam; maar ik heb ze met vreugde
des herten verdragen uit liefde tot u.

II MACH. VI, 30

Vaartwel, duurzame en ontroostbare ou-
ders, Vaartwel beminde broeders en zusters
Het bevel is gegeven, aanstonds moet ik
vertrekken naar de woon mijner eeuwig-
heid. Ik ga, vaartwel, ach hoe hard is het
degenen die ik zoo zeer bemind heb te ver-
laten. God heeft gesproken onderwerping.

Mijn Jesus barmhertigheid, (300 d aflat

R. I. P.

Drukk L. Verelst Peeters, Vilvoorde. 10914