

Vivat Jesus!

Vivat Maria!

Voor mij is het leven Christus, en het sterven een gewin.
H. Paulus.



BID VOOR DE ZIEL VAN
EERWAARDE ZUSTER MARIA, ANDREA,

in de wereld, JUFFER CORALIA TUYTENS,

1887 — JUBILARES — 1937

vereerd met het Burgerlijk kruis van 1^o Klas.

geboren te Sint-Niklaas, den 4 Januari 1865,

in het Klooster getreden der Zusters van de

Onbevleete Ontvangenis (Apostolinnen),

te Berchem, (VI.) den 4 Maart 1886,

gekleed, den 28 December 1886,

geprofest, den 29 December 1887,

godvruchtig overleden te Oosterzele,

. den 12 September 1941.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden



Zij was eene nederige Zuster met veel verdiensten bij haren Heer; bij God en de menschen stond zij hoog in eere. Zij bezat den waren geest van het religieus leven; was godvruchtig, zachtmoedig, gedienschtig; gansch verwijderd van de wereld leefde zij vereenigd met God. Meer dan vijf en veertig jaren heeft zij de kleinen onderwezen, altijd zacht en geduldig leerde zij hun de eerste letters, en prentte in hunne ziel de eerste kiemen der deugd en godsvrucht. Hoe treurde zij, toen zij afgemat, hare kinderen moest verlaten!

Kom, mijne bruid, kom, gij zult gekroond worden.

(Hooglied).

Beminde Oversten en Medezusters, mijn geliefde Broeder, Zusters en gij vooral, mijne beminde Zuster religieuze, lieve Bloedverwanten, en mijne talrijke Leerlingen, weest mij allen indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

—

R. I. P.

—

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 169.